



## Vidste du at...

- "Rind-Posten" er navnet på landsbyens lille, anderledes og efterhånden legendariske blad, der udkommer tre gange om året i 140 eksemplarer?
- forsamlingshuset er et populært lejemål til fester?
- Lynderup og Nr. Rind har deres eget (lukkede) bryglaug, der vist nok skulle brygge en ganske dejlig øl?
- der er cirka 80 husstande i Nr. Rind?
- Hjarbæk Fjords ansete golfklub og 27 hullers golfbane findes ved Lynderup?
- skuespilleren Henry Jessen (bedst kendt fra "Fiskerne") er født og opvokset i Nr. Rind?
- "Fnuggi" er en hyppig skribent i Rind-Posten? Fnuggi er en hund...
- Nr. Rind hvert år afholder blandt andet Sankt Hans Fest og Høstfest?
- landsbyens små poder er i dagpleje i den gamle skole?
- Nr. Rind har mange nedlagte landbrug velegnet til hestehold? Det får mange hesteinteresserede til at flytte til området.



**H**istorien starter dog hvor kroballet i sin tid sluttede...

Mange af de ældre Rindborgere kan nemlig tydeligt huske "Kran Pæssens", der havde brødsalg for mange år siden. Han skulle altid besøges, når de unge kom fra bal og var blevet sultne. Så var der ikke noget som "Kran Pæssens" fedtede wienerbrød, ligesom synet af ham i lange underbukser, godt sur og søvndrukken også var en oplevelse i sig selv. "Kran Pæssens" var i øvrigt en påpasselig mand – således holdt han sin 80 år fødselsdag, da han fyldte 79. Ikke fordi han havde regnet forkert – men mere fordi han ikke ville gå glip af den store fødselsdagsfest, hvis han skulle gå hen og dø inden...

### SMUKKE LYNDERUPGÅRD

Således var "Kran Pæssens" i sin tid omdrejningspunktet for store dele af ungdommen i Nr. Rind, nøjagtig ligesom den smukke Lynderupgård var – og fortsat er – omdrejningspunktet for landbruget i området.

Nr. Rind opstod i sin tid som en samling gårde, der for de flestes vedkommende var fæstegårde under Lynderupgård. I dag er der ikke en eneste gård, der driver landbrug i selve Nr. Rind. Landbrugene er nu samlet på 3 storlandbrug i oplandet – deriblandt Lynderupgård, der samtidig er et yndet udflugtsmål, simpelthen fordi den er Danmarks ældste og smukkeste bindingsværksherregård.

### PRINSEBESØG OG HÆDER

At Lynderupgård er noget særligt, blev også understreget,

da Hans Kongelige Højhed Prins Henrik den 7. september 2000 overrakte "Europa Nostra Award" til Lynderupgårds ejere Kirsten og Ove Glerup. Prisen blev tildelt som en fortjent kulmination på et omfattende restaureringsarbejde, hvor der blev lagt vægt på at genskabe herregårdens bygningshistoriske og arkitektoniske værdier.

Lynderupgårds ældste bygning er Stenhuset, der kan dateres tilbage til 1300-tallet. Nordfløjen, opført i bindingsværk, er bygget kort tid efter, og den sidste del af vestfløjen er fra omkring år 1700.



Lynderupgård er en særlig historie i sig selv. Den er smuk – og skal ses. Det kunne man passende gøre til den klassiske herregårdskoncert, der hver sommer afholdes på gården.

### NISSERNE HAR SIT EGET HUS

I tidernes løb har der med garanti huseret mange forskellige nisser på Lynderupgård. For nisserne har det nemlig rigtigt godt i Nr. Rind og omegn. Således er den en af de få landsbyer, hvor nisserne har deres helt eget hus; "Nissehuset" på Kærbyvej. Her byder et væld af nisser i forskellige størrelser – sammen med Lissi og Preben Tønnessen i "Dukkehuset" ved siden af - hele året på hygge, charme og atmosfære.

### ET SMUKT MINDE OM EN SVÆR TID

Nisserne i "Nissehuset" har i øvrigt den skønneste udsigt over anlægget med den smukke sø, der samtidig er et dejligt minde om byens styrke i en svær tid.

Mens det så allermest sort ud - under besættelsen - stiftede man Nr. Rind Borger og Håndværkerforening, der som noget af det første ændrede byens grusgrav og losseplads til det nuværende anlæg. Indvielsen fandt sted den 24. maj 1944.

*"Jo, på sin egen beskedne og charmerende måde er Nr. Rind noget helt særligt..."*

*"Nisser, prinsebesøg og forvandlingen til et smukt anlæg"*